

ZOMERVAKANTIE 2024

Thema: Landen

Week 1: Nederland

Maandag 8 juli

We open de zomervakantie met een super leuk springkussen.

Dinsdag 9 juli

Stroopwafels zijn een van de weinig echte Nederlandse producten die inmiddels overal ter wereld bekend en geliefd zijn. We gaan vandaag deze heerlijk stroopwafels versieren

Ook Sjoelen en zaklopen zijn bekende Nederlandse spellen, die gaan we in de middag doen en de hele dag zijn er de funny animals!

Woensdag 10 juli

Een speurtocht hoort en natuurlijk ook bij!

In de middag spelen we boter kaas en eieren met stoepkrijt

Donderdag 11 juli

De kleur delfts blauw hoort bij Nederland. Wij gaan Delfts blauwe bordjes maken

En spelen levend kwartet

Vrijdag 12 juli

Wat is er meer Nederlands dan Zakdoekje leggen, Pannenkoeken bakken en tulpen.

Vandaag spelen we het spel zakdoekje leggen.

Bakken we pannenkoeken voor onze lunch en knutselen we een mooie tulp.

Week 2 Italië

Maandag 15 juli

Italië staat bekend om zijn overheerlijke Pizza's. Iedereen maakt vandaag zijn eigen overheerlijke pizza!

Wie bouwt het mooiste Colosseum??

Dinsdag 16 juli

Vandaag gaan we er op uit, we gaan lekker spelen in de speeltuin in Dieren

Alleen hele dag opvang mogelijk

Woensdag 17 juli

Ook Spaghetti is niet weg te denken uit de Italiaanse keuken, we trekken een short aan om zelf spaghetti te maken voor de lunch

In de middag spelen we Italiaanse bingo

Donderdag 18 juli

Vanmorgen gaan we naar het Eldens bos (Park Westerveld) en in de middag spelen we Italiaanse spelletjes

Vrijdag 19 juli

De Toren van Pisa is een van de 7 wereld wonderen, vandaag maken wij de toren van Pisa met klei

In Italië hebben ze ook hele mooie sport auto's, we gaan een racetrack maken van zwembad noodle's.

Welke sportwagen is als eerst over de finish.

Week 3 Mexico

Maandag 22 juli

We creëren onze eigen sleutel hanger, Nacho's wordt gezien als een typisch Mexicaanse snack. Tijdens de film Coco gaan we genieten van zelf gemaakte Nacho's met dip

Dinsdag 23 juli

Vandaag spelen we ezeltje prik. Wie krijgt de staart op de juiste plek? En maken we een Mexicaanse squishy

Voetbal is ook zeer geliefd in Mexico, in de middag spelen we flessenvoetbal.

Woensdag 24 juli

Wie kent ze niet, de Mexicaanse Sombrero's, wie creëert de mooiste sombrero?

Taco's mogen natuurlijk niet ontbreken, we gaan zelf taco's maken.

Donderdag 25 juli

We gaan heerlijk spelen bij de leemkuil!!

Alleen hele dag opvang mogelijk

Vrijdag 26 juli

Vandaag start olympische spelen, we knutselen hele gave vlaggen

Wie kan het beste werpen tijdens ring werpen

Week 4 Amerika

Maandag 29 juli

Vandaag gaan we spelen in de speeltuin in Dieren

Alleen hele dag opvang mogelijk

Dinsdag 30 juli

Wisten jullie dat het eerste McDonald's restaurant werd geopend in 1940

Hoe gaaf!! Vandaag rijden we door ons zelf gemaakte MC drive. Waar we onze zelf gemaakte milkshake/ smoothie, mc friet cake en stukjes fruit kopen.

Woensdag 31 juli

De donut lijkt Amerikaans maar komt eigenlijk uit Nederland, maar de Amerikanen vonden hem te melig en hebben daarom het midden eruit gehaald. We gaan vandaag zelf donuts bakken.

Indianen stammen uit de Amerikaanse westkust maakten Totempalen. Zullen we eens kijken of het ons ook lukt om een mooie totempaal te maken.

Donderdag 1 augustus

Clown Fleur komt ons bezoeken

Iedereen kan vandaag zijn eigen stokpaard of stier knutselen, wanneer hij af is creëren we ons eigen barrelrace

Vrijdag 2 augustus

Vandaag ben jij een beroemdheid en maak je je eigen Hollywood ster voor de walk of Fame

In de middag spelen we Beker pong

Week 5 Frankrijk

Maandag 5 augustus

Asterix en Obelix komen uit Frankrijk en hebben ooit de olympische spelen met vuur geopend.

Vandaag openen we onze eigen olympische spelen met een kampvuur.

Als Lunch maken we een stokbroodje gezond, voor een goede start voor de olympisch spelen

In de middag strijden we om een medaille bij de olympische spelen

Speerwerpen, boomstam stapelen, touwhangen, kip gooien.

Dinsdag 6 augustus

We gaan heerlijk spelen in de Leemkuil

Alleen hele dag opvang mogelijk

Woensdag 7 augustus

De Eifel toren staat symbool voor Parijs, Frankrijk en romantiek. Vandaag versieren we de Eifel toren met gave stippen

En maken we overheerlijke Croissants

Donderdag 8 augustus

Wisten jullie dat de smurven uit Frankrijk komen? Vandaag maken we smurven snot

En memory een spel is, wat veel gespeeld wordt in Frankrijk, we gaan levend memory spelen. En de hele dag zijn er de funny animals!

Vrijdag 9 augustus

Vandaag maken we een pain au chocolat, lekkerrrrrrrr

En gaan we naar de bioscoop

Week 6 Spanje

Maandag 12 augustus

Spaanse spelletjes ochtend (verstoppertje, levend ganzenbord, hinkelen en elastieken)

Vandaag knutselen we een mooie Spaanse Waaier

Dinsdag 13 augustus

We gaan spelen in het Eldens bos (park Westerveld)

Pablo Picasso is een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20^e eeuw.

Vandaag kruipen we in de huid van Picasso en creëren ons eigen meesterwerk

Woensdag 14 augustus

Tapas horen ook bij de Spaanse cultuur, we gaan zelf heerlijke tapas maken

In de middag bezoeken we de speeltuin in Elden

Donderdag 15 augustus

We sluiten de vakantie af met een super gaaf Springkussen

vrijdag 16 augustus

We gaan een Spaanse tic tact to go maken.

In de middag houden we Siësta tijdens een film.

